

# Overpeinzingen van een boulesbal



**De tijd gaat gaat als als los fijn zand door mijn vingers. Op de tijd heb ik geen enkele invloed. Hoe je die invult, daar heb je mogelijk nog enige grip op.**

Wanneer je een boules bal bent, ben je eigenlijk helemaal afhankelijk van je eigenaar. Je staat in dienst van hem of haar, je moet hem altijd dienen en je best voor hem doen. Kortom je bent een lijfeigene die geheel afhankelijk is van hem of haar.

Gelukkig zijn wij boules ballen zo geprogrammeerd vanaf onze geboorte en dankzij onze ijzeren samenstelling in staat onze diverse eigenaren onder alle omstandigheden te dienen en te plezieren.

Mijn eigenaar die nogal zwijgzaam is vroeg mij heb jij enig idee waarom eigenaren boulesclubs hebben opgericht?

Hij had er wel een verklaring voor, de innerlijke dwang tot competitie in het dagelijks leven. Ik kan meer dan jij en zo voort.

## Samenwerking

Wijze eigenaren in het verre verleden hebben toen bedacht: wij richten een soort samenwerking op van eigenaren op om al die driften te kanaliseren en leren te beheersen. Door met elkaar regels te bedenken hoe wij het spel moet spelen.

Met dat als grondslag moeten de voorouders van onze eigenaren dit idee hebben uitgewerkt op alle terreinen van hun leven in de huidige tijd.

Mijn eigenaar vertelde mij ook dat hij voor mij een een sterk vereenvoudigde versie van de werkelijkheid had bedacht omdat mijn brein slechts de meest eenvoudige versie van de realiteit kan bevatten. Om mij te troosten vertelde hij dat wanneer je zo om je heen kijkt dat dit ook van toepassing was op de wereld van eigenaren. Ik heb als boules bal daar vrede mee omdat ik gemaakt ben om te dienen.

De tijd gaat snel, het is zomer en op zaterdag wordt er niet gebouwd. Mijn eigenaar en ik zitten samen op de tuinbank op het terras in het zonnetje en praten samen over allerlei zaken en dingen des levens.

Hij vroeg mij heb jij wel eens gehoord over KI? Wat is dat vroeg ik. In het Nederlands vertaald *kunstmatige intelligentie*. De afkorting wordt echter voor een ander doel gebruikt t.w. kunstmatige inseminatie kun je me nog volgen vroeg mijn eigenaar. Jja zei ik, is dat zoiets als een kindje maken, maar dan met een pipetje en een rietje uit de diepvries. Goed zo en mijn eigenaar gaf mij een extra aai over mijn ijzeren bol. Moet je horen, gisteren heb ik in de Appstore van Apple een app gedownload waardoor je van jezelf een digitale kloon kunt maken. Via appen naar je digitale kloon.

## Nare droom

Vannacht had ik daar een nare droom over of beter gezegd een nachtmerrie. Dat ging als volgt: ik vroeg aan mijn kloon met wie wil je sex hebben en hij antwoordde. Met jouw vrouw. Waarop ik woedend met mijn hoofdkussen op hem begon in te hakken en mijn iPhone van het nachtkastje door het nachtelijk duister van de slaapkamer tegen de muur sloeg. Mijn vrouw werd met een schreeuw wakker en riep: *Waar heb je nu weer over gedroomd?*

Ik kon alleen maar antwoorden: *Ik moest jouw eer en lichamelijke integriteit beschermen tegen een virtuele kerel die erg op mij leek.*

De volgende ochtend heeft mijn eigenaar zijn digitale kloon in de digitale prullenbak gegooid. Zo zie je maar weer zei mijn eigenaar. De makers van deze kloon beloven je een eeuwig leven na de dood, misschien leuk voor je nabestaanden, maar minder leuk wanneer ie er nachtmerries van krijgt in je huidig bestaan.



## Harde knal

Het is dinsdag mijn eigenaar is op weg naar de club om zijn bijdrage aan het onderhoud van de boulesbaan te plegen. Bij het passeren van de spoorweg onderdoorgang op het eind van de Korte Brinkweg ziet hij in een flits enige donkere

voorwerpen voor de voorruit op hem afkomen, gevolgd door een harde knal. Niemand te zien, het is stil op de weg. Aangekomen bij ons clubhuis ziet hij dat de voorruit van de auto zwaar is beschadigd.

Op aanraden van meevoelende en bezorgde medewerkers gaat hij proberen aangifte te doen. Via het landelijke politienummer komt hij uiteindelijk terecht bij een meevoelende en aardige telefoniste. Hij kan een afspraak maken op het politiebureau in Baarn. Woensdag om 10 uur meldt hij zich daar aan de balie.

En dat gaat als volgt: Goede morgen u bent mijnheer Wentholt? Ja dat ben ik. Gaat u even zitten dan komt er zo iemand u ophalen, de agent loopt naar achteren en komt na ongeveer 7 minuten dezelfde agent terug en neemt mij mee naar een piepklein kamertje waar drie computers, een tafeltje en drie stoelen staan.

Aan de muur hangt een bord waarop staat: **Deze computers hebben rust nodig.**

Van tijd tot tijd moest de agent even pauzeren met typen omdat de computer het niet kon bijbenen.

Na anderhalf uur was mijn eigenaar weer buiten. De verzekering betaalt de schade na aftrek van het eigen risico.



## Rijbewijs

Mijn eigenaar zijn rijbewijs verloopt 8 augustus. Uit persberichten vertelde hij mij duurt het tegenwoordig meer dan een half tot heel jaar voordat alle procedures zijn afgerond. Dus is hij in februari begonnen. Het eerste traject ging redelijk vlot tot en met de keuring, toen die digitaal was ingediend werd er bericht dat het wel 8 weken kon duren voor dat er bericht van goedkeuring kon komen.

Op 26 juli nog geen bericht, toen maar gebeld naar het CBR. daar werd je te woord gestaan door een automaat die je een keuzemenu voorlegt waar je uit kon kiezen. Gelukkig maakte hij de juiste keuze door op de juiste cijfers te drukken en na een kwartiertje in de

wacht kreeg hij een treurig klinkende man aan de lijn. Die uiteindelijk vol begrip voor mijn penibele situatie meedeelde dat de termijn voor antwoord op het resultaat voor de keuring was verlengd tot 19 weken in plaats van de eerder genoemde 8 weken.

Hij maakte wel zijn excuses dat het CBR mij niet daarover had geïnformeerd. Mijn eigenaar schier tot wanhoop gedreven, vertelde de man dat hij een vrouw thuis had die nog maar met een oog heel slecht kon zien.

## Slechts één dag!

Waarop de man zei u bent mantelzorgervoor uw vrouw, dan kunnen wij u binnen 10 werkdagen antwoorden, maar omdat het vandaag vrijdag is gaat de termijn pas komende maandag in. Inmiddels is het maandag; op de inkomende post op de computer staat een bericht dat op mijn CBR een bericht staat. Het is een bericht dat het CBR toestemming verleent dat zijn rijbewijs door de gemeente mag worden verlengd. Er stond bij dat hij slechts één dag de tijd had om dat te doen! Zo zie je maar weer dat zelfs het CBR een menselijk gezicht heeft vol begrip voor de persoonlijke situatie van haar cliënten. Zo probeert dit bureaucratisch wangedrocht haar imago op te poetsen zemoeten zich diep schamen dat het zo ver moet komen!!!

## Kurkdroog

De vrijwilligers op dinsdag hebben het een stuk makkelijker gekregen. De hal hoeft niet meer geveegd te worden omdat de vloer altijd kurkdroog is werd die altijd eerst heel licht gesproeid en daarna geveegd. Het sproeien wordt heel oppervlakkig gedaan om het opstuiven tegen te gaan tijdens het vegen.

Volgens de medegebruikers van deze voorziening werd er zoveel water gesproeid dat de tassen met hulpmiddelen nat werden als zij deze ruimte gebruiken.

Volgens mijn eigenaar een bericht dat veel lijkt op wat tegenwoordig *fake* nieuws heet. Wanneer je het maar steeds herhaalt, blijkt het toch waar te zijn. Een oorlog lijkt geen optie, zij beschikken over de meest geavanceerde wapens en wij boulers hebben slechts onze trouwe boules ballen. Maar vertelde mijn eigenaar vroeg of laat er komt een oplossing Wij boulers zijn slim, vindingrijk en kennen onze zwakke en sterke kanten.

Tot de volgende keer,

**Een boules bal van Roel Wentholt**