

Overpeinzingen van een boules bal

Afgelopen maandag kwam als donderslag bij heldere hemel dat Jan Hesseling was overleden en vandaag 27 januari namen wij afscheid van Jan.

Wij zullen je missen Jan, je lessen, je inzet in de organisatie van boules evenementen.

Wij boules ballen wensen Riek en haar naaste familie alle sterkte toe ook namens onze eigenaren.

Wij boules ballen hebben eigenlijk best een avontuurlijk leven.

Wat gebeurde er op een zaterdag middag onze eigenaren hoorden een kloppend geluid dat zijn oorsprong had in de mannen toiletgroep.

Een van onze eigenaren bleek opgesloten in het toilet omdat het slot kapot was gegaan tijdens zijn bezoek het kleine kamertje.

Na spoedoverleg werd besloten om de deur in zijn geheel uit het kozijn te lichten. Dit lukte met veel moeite, het bevrijde slachtoffer hield er een pijnlijke hand aan over.

Ons onderkomen blijkt bijzonder aantrekkelijk te zijn voor verzamelaars van geld en andere zaken. Nu blijkt dat onze rubber veegmat is meegenomen. Wat moet je er mee vraag je je af. Ook het hek achter het gebouw moest het ontgelden daar is met veel geweld een gat in gemaakt.

Wanneer houdt dit op en wat maakt ons onderkomen zo aantrekkelijk voor verzamelaars en proletarisch winkelen?

De mysterieuze terugkeer van de veegmat stelt ons boules ballen voor een niet op te lossen raadsel. De mat werd door een clublid bij het openen van de toegangspoort, voor de poort gevonden.

Er lag geen verklarend briefje bij. Mogelijk heeft de verzamelaar zich afgevraagd of hij wel juist heeft gehandeld door de mat stiekem mee te nemen.

Mogelijk is de mat in verzet gekomen om als voetveeg te worden gebruikt door de verzamelaar. Dit is eigenlijk een voor de hand liggende conclusie.

Het zou een degradatie betekenen en dan is keuze snel gemaakt tussen "Zelf Vegen of geveegd worden".

De komende tijd tot aan de jaarvergadering is voor onze boules club heel belangrijk.

Wij eigenaren moeten met zijn allen overdenken wie van ons bereid wil zijn een bestuurlijke functie te vervullen.

Er moet een nieuwe voorzitter komen en de functie van Jan Hesseling moet ingevuld worden.

Het kan niet zo zijn dat er niemand met de benodigde vaardigheden kan worden gevonden om deze dankbare functies te vervullen.

Zonder voldoende bestuursleden kan een club niet bestaan en dat kun je elkaar niet aan doen.

Wij boules ballen vragen jullie: denk er over na en geef je op voor een bestuursfunctie en blijf niet aan de kant zitten kijken of een ander het wil doen.

Leden bedenk wel: niets gaat vanzelf, voor alles moet je wat over hebben. Gezelligheid met elkaar kan alleen maar wanneer je dat mogelijk wordt gemaakt door enkelen die dat voor je willen doen.

Een club als de onze draait op vrijwilligers ieder met zijn eigen vaardigheden en dat moeten wij zo houden.

Tot de volgende keer,

Een boules bal van Roel Wentholt.