

Overpeinzingen van een boulesbal

Het is weer woensdagmiddag.

Ik ben samen met mijn eigenaar op weg naar de club in Soest. Wat zal deze dag ons brengen, zullen er veel of weinig spelers zijn. Dat is altijd weer een verrassing. Wat voor prijzen heeft de leiding weer bedacht.

Laatst wilde mijn eigenaar een fruitpakket met een reuze ananas. Daar heeft hij thuis een sapje van gekookt, de blender erop gezet en zo had mijn eigenaar een heerlijk toetje samen met een bakje yoghurt na de maaltijd.

Zo zie je maar weer hoe een gedurfd initiatief er toe leidt dat de deelnemers aan de boules middag hun uiterste best doen om in de prijzen te vallen. Je zou bijna zeggen de liefde voor onze boules sport gaat door de maag.

Jullie weten het op de club, dat er twee leden zijn die samen 180 jaar zijn. Mijn eigenaar is de oudste van de twee, het scheelt maar enkele dagen. Zo'n dag moet je groots vieren en zo geschiede het.

Bijna ging het mis

Op 1 september was het zover er was een plekje vrij op de agenda van Boogschutters en de Gemshoorn. Er ging bijna iets mis, de schutters wilden op die dag ook wat organiseren.

Gelukkig, dankzij de tomeloze inzet van onze voorzitter kon het toch doorgaan. Het werd een grandioos feest. Alle vrienden, familie en bekenden vonden het geweldig. Ik als boulesbal vond het leuk, dat ik de kleinkinderen van mijn eigenaar kon laten kennis maken met petanque.

Mijn eigenaar vertelde mij, dat hij heel dankbaar was over de inzet van Ruud, Ida en Roos. Ook Jaap die optrad als fotograaf verdient een eervolle vermelding. Jan onze boules instructeur, wist samen met Ben in een voorbeeldspel de aanwezige deelnemers de essenties van het spel bij te brengen.

De dag werd afgesloten met een Indische rijsttafel verzorgd door Sempoerna uit Soest.

Inmiddels is het weer 14 september, en dan is daar het feestelijke moment van de **Vrijwilligersdag** waarop alle werkers weer in de watten worden gelegd. Zonder deze vrijwilligers kan geen club bestaan. Dat werd weer eens bevestigd door onze voorzitter, die in een bewogen redevoering eenieder bedankte en in het bijzonder Harry de drijvende kracht achter de schermen, die alles regelt, hij is onze *Chef de équipe*.

Aan de leden die nog niet toe zijn gekomen om iets te doen voor onze club, dan te komen spelen: kom wat doen kan niet



Heerlijk eten van Indische cateraar Sempoerna.

schelen wat en ervaar hoe leuk en gezellig het is om de handen uit de mouwen te steken. Je doet wat voor elkaar, dat geeft voldoening en geeft kleur aan het leven.

Mijn eigenaar staat verbaasd naar mij te kijken en zegt: 'Hoe is het mogelijk dat er zoveel wijsheid uit mijn ijzeren brein kan komen'. Ik antwoord hem: 'Ik ben geboren om te dienen, dat zit in mij'. De leiding van deze dag had een boulespel bedacht met een dobbelsteen. Dit gaf een hoop hilariteit en er ontstonden eigen spelregels. Resultaat: complete chaos, waar niemand zich aan stoort. Prachtig.

De dag eindigde met een heerlijke Indische maaltijd. Even leek het of de catering ons vergeten was. De organisatie in paniek, maar gelukkig was dat niet zo, ze waren in de veronderstelling dat ze om 18:00 uur moesten komen in plaats van half zes. Om alles goed te maken, hielpen ze ons met uitserveren. Namens alle eigenaren kunnen wij terugzien op een zeer geslaagde vrijwilligersdag met mooi weer.

Afgelopen maandagavond 21 oktober was Daaf er niet om de baan nat te sproeien en moest Johan het alleen doen. Een bijna onmogelijke klus om het in een kort tijdsbestek goed te doen. Als boulesbal gewend om te dienen, kan ik niet begrijpen dat je een medeclublid zo maar laat aanmodderen. Direct nadat het vegen voltooid is, stormt bedoelde groep het veld op om zich in te spelen. En ontnemen de rest van de aanwezige clubleden de mogelijkheid te spelen op een maagdelijk veld.

Als boulesbal heb ik na overleg met een psycholoog moeten vaststellen dat bedoelde groep mannen gebrekkige sociale intelligentievaardigheden hebben, veroorzaakt door problemen in hun jongere jaren. Mogelijk helpt de oproep van Harry om ze over de streep te trekken: toch maar te helpen wanneer Daaf er niet is. Een boulesbal maakt veel mee, wij zullen onze boulesvriendjes van Wim missen. Hun eigenaar is na een kort ziekbed overleden, wij zullen onze vriendjes missen op het boulesveld.

*Tot de volgende keer,
Een boules bal van Roel Wentholt*