

# Overpeinzingen van een boule

**Het is alweer een tijd geleden dat ik mijn ijzeren gedachten op schrift heb gezet. Mijn eigenaar en ik hebben daar samen vaak over gehad, wat doet zo'n dreiging van een van een virus met ons mensen.**

Het maakt veel zichtbaar wat tot voor kort niet zichtbaar was. Een facet springt er uit op het wereldtoneel daar waar autoritaire leiders de macht hebben slaat het virus het hards toe: Brazilië, India, de VS.

Wat mijn eigenaar ook opviel was dat ons land zich in deze tijd als een van de meest hardvochtige landen in Europa laat gelden.

Vergeten zijn wij dat Nederland na het einde van de tweede Wereldoorlog ruim \$1278 miljoen steun kreeg. En bij de watersnood in de jaren vijftig van uit heel de wereld hulpgoederen, zoveel dat de magazijnen uitpuilden van de hoeveelheid die voor de slachtoffers werd geschonken. Ons land staat nu bekend als het meest hardvochtige land in Europa.

Merkwaardig is het dat de exponenten van dit gedrag ministers van financiën waren te weten Dijsselbloem en Hoekstra. De eerste uit het socialistische kamp en de tweede uit het christelijke kamp. Twee politieke stromingen in de samenleving die mededogen hoog in het vaandel hebben.

## Drugs

Dankzij de geslaagde hack van de France politie is onlangs door de Nederlandse politie een grote slag toegebracht aan de drugsonderwereld. Nederland, het staat nu vast is wereldleider in de handel en fabricage van drugs. Ook geeft de Nederlandse staat blijk geen ethisch besef meer te hebben gezien de handelwijzen van de belasting dienst. machtsmisbruik op grote schaal.

Wat mijn eigenaar ook opgevalt: wanneer er iets mis gaat door wat voor oorzaak dan ook. er altijd langs juridische wegen getracht wordt zich aan de verantwoordelijkheid te onttrekken.

Wat voorbeelden: de aardbevingschade in Groningen, chroomhoudende verf bij defensie en de verzakte huizen langs een uitgediept kanaal in Drenthe.

Het is nu zowat eind september. wij staan mogelijk aan het begin van een tweede coronagolf. Het volk is coronamoe, de jeugd mist het gezellig samenzijn, de ouderen ook. Maar het virus ligt nog steeds op de loer en wacht op zijn kans toe te slaan. Alle geledingen in de

samenleving vechten in de media om aandacht voor hun persoonlijk belang en bestaan.

Wat mijn eigenaar opvalt is dat jongeren in het algemeen lak hebben aan de anderhalve meter samenleving; het is niet meer gezellig ze verliezen een deel van hun jonge jaren en ga zo je maar door.

Ze denken alleen aan zichzelf. Wie betalen het gelag? Dat zijn de kwetsbare ouderen die, die betalen de prijs voor dit gedrag mogelijk met hun leven.

Die ouderen, veelal geboren net voor de tweede wereldoorlog hebben meerdere jaren onder dwang van de bezetter jarenlang geen normale jeugd gehad. Daar hoor je ze niet over klagen. Onze tegenwoordige jeugd in deze tijd van ongekende welvaart, moet nog leren offers te brengen.

Al degenen in onze samenleving moeten de wil en discipline opbrengen om nog even samen door te gaan om deze op wereld schaal opererende vijand te verslaan.

## Zelfdiscipline

Mijn eigenaar is niet optimistisch gestemd over het gedrag van een deel van onze samenleving. Wij mensen worden geacht uitgerust te zijn met intelligentie. spraak en duizenden jaren van geschreven geschiedenis. In dit licht beschreven is een beetje zelfdiscipline niet te veel gevraagd Er bestaat geen verloren generatie want de samenleving past zich hoe dan ook aan en dat is al eeuwen zo.

En voor de lezer van deze overpeinzing troost je met deze wetenschap: in de geschreven geschiedenis van de mensheid is het aantal jaren zonder oorlog waar dan ook op vingers van een hand tellen.

Tot slot van deze overpeinzing een beetje zelfdiscipline en geduld is niet teveel gevraagd. Werken jullie niet mee dan raken jullie de economie van dit land hard en daarmee verniel je een deel van je eigen toekomst. Is dat het waard?

Om het inzichtelijk te maken neem je een meetlat, elke centimeter stelt een jaar voor van je leven. Jullie levensverwachting is bij verantwoord gezond leven bijna honderd jaar.

Dit minder leuke jaar is toch maar heel klein. Waar zeuren jullie over? Gebruik je gezonde verstand en wees niet egoïstisch. Een beetje trots op de gedachte zijn dat je hebt meedragen aan het bestrijden van een onzichtbare vijand die meedogenloos opereert op wereldschaal.

*Een boule van Roel Wentholt*