

Jan Hesseling



Jan was een aardige man en hij gaf mij vaak gratis les hoe ik tactisch moest spelen. En voor de club was hij van onschatbare waarde.

Elly Pijl-van Miltenburg

Zomaar opeens is Jan er niet meer, ongelooflijk, niet te bevatten.

Hij was zo'n vertrouwd gezicht en wat heeft hij veel gedaan voor de vereniging. Ik zal hem echt missen.

Mia van Mondfrans

Jan Hesseling had aandacht voor iedereen.

Anoniem

Jan: standvastig, gedreven en onkreukbaar. Als doener heeft hij enorm veel voor onze club betekend. Hopelijk heeft hij ginder al zijn opvolger aangewezen.

Siem

Bedankt Jan, voor de manier waarop je me bij de club geïntroduceerd hebt, houd ik warme gevoelens aan over.

Henny Welp

Carot

Jan was voor mijn eigenaar een speler waar je niet zomaar overheen kon lopen. Hoe vaak lag ik fijn dicht bij het butje en hoe

vaak kreeg ik zijn boule recht op mijn kop, alweer een carot, een precisieshot. Zo was Jan.

Nooit meer zal ik zijn boules tegenkomen, nooit meer zal ik door hem worden weggeschoten bij het butje. Rest mij slechts een herinnering en die zal ik koesteren.

Een boule van Roel Wentholt



Zo lang heb ik Jan niet gekend, maar het was een aardige vent.

Sophia

Jan Hesseling is voor mij en de vereniging een enorm gemis en in het bijzonder voor zijn vrouw Riek en familie. Wat een integere man die heel veel tot stand heeft gebracht voor de Gemshoorn en ook jaren voor De Gooiers.

Dagelijks en avonden stond hij maar weer klaar voor overleg bij de club en bondsvergaderingen met goede adviezen en ook nog als instructeur voor iedereen met veel bescheidenheid. Jan bedankt.

Ben Rademaker

De dood bestaat niet.

De mensen sterven pas als ze vergeten zijn.

Met alles wat je voor de club deed zullen we nooit vergeten.

Elly

Ik zal Jan altijd herinneren als een warme en behulpzame man, ik wens Riek heel veel sterkte met dit grote verlies. Heel veel liefs,

Tilly Meixner

Gevleugelde uitdrukkingen van Jan:

Jaaaaa, net mis.

Spijtig voor je.

Ik ga het proberen !!

Nicolaas Heij



Toen ik lid werd van de club heb ik Jan leren kennen als een stille en rustige man. Een hard werkend bestuurslid en echte verenigingsman die nergens te beroerd voor was. Avonden besteedde hij aan zowel oude als nieuwe clubleden om de kennis en techniek over te brengen.

Jan organiseerde met veel enthousiasme de Bauers Hussel en de doublette competitie.

Maar je kon ook altijd bij hem terecht als je een probleem had.

Maar Jan was ook iemand die een hekel had aan verliezen (maar wie niet) en dat kon je ook wel aan hem merken.



Het bestuur, maar ook de clubleden zullen Jan erg missen.

Ik wens Riek en de familie heel veel sterkte toe.

Will van der Heijden



Wij hebben Jan leren kennen als een echte verenigingsman.

Zijn jeu de boulesclub was hem alles. Vanuit Nederhorst den Berg bij de Gooiers in Hilversum speelde hij niet alleen, maar ontwikkelde zich als wedstrijdleader en instructeur. Hij wilde later in Soest alleen boulen: 'Ik heb me lang genoeg ingezet en wil vanaf nu gezellig boulen.'

Maar ja Jan was Jan, een echte verenigingsman en zat snel in de petanquecommissie en werd later wedstrijdleader waarbij de organisatie altijd stond als een huis.

Hij kwam in het bestuur, deed de beheercommissie en ging instructie geven. Hij had visie en liet zich niet met een kluitje in het riet sturen,

De Gemshoorn zal hem met respect herinneren om wie hij was en wat hij deed. Jan bedankt.

Jan Vermeer