

Overpeinzingen van een boule

Mijn eigenaar en zijn vrouw zitten nu bijna drie weken in hun appartement opgesloten.

Ook ik zit als gevolg van het gedwongen thuiszitten al weken opgesloten in een tas.

Ik maak mij ongerust, door het nietsdoen verandert mijn uiterlijk. Ik krijg bruine plekjes op mijn lijf; ik heb mijn eigenaar gevraagd wat dat kan zijn. Mijn eigenaar kan alleen maar toezeggen dat hij zijn clubgenoten zal raadplegen.

In verband met de aanwijzingen van de regering mag je niet met elkaar direct contact maken en vergaderen.

Dus moest de moderne techniek van video vergaderen uit de kast gehaald worden.

De geraadpleegde deskundigen vertelden mijn eigenaar na lang daarover te hebben nagedacht dat het mogelijk roestvorming is wat mijn uiterlijk aantast. Tot mijn grote opluchting is deze ziekte te genezen en heeft dat niets te maken met het coronavirus dat momenteel over de wereld raast. Een stukje schuurpapier en een lapje met olie lost het probleem op.

Mijn eigenaar heeft ons allemaal zo'n schoonheidsbehandeling gegeven en zo zien wij er weer als nieuw uit. Wij roepen alle clubgenoten op hun boules uit hun onderkomens te halen en ze een schoonheidsbehandeling te geven.

Dat is goed voor ons welzijn en goed voor al de eigenaren die in hun onderkomens zijn opgesloten vanwege het virus. Het gaat de verveling tegen, voorkomt echtelijk ruzies en het geeft alle eigenaren de unieke gelegenheid om bij te praten.

Immers wij boules weten wat het betekent om lang opgesloten te zitten in een nauwe behuizing. Zo zie je maar weer dat een simpele bruine plek op mijn lichaam tot iets positiefs kan uitgroeien.

Mijn eigenaar vertelde mij dat er in de westerse wereld een discussie gaande is dat oudjes, zoals mijn eigenaar, niet meer in aanmerking komen voor een behandeling in een ziekenhuis voor het geval zij besmet raken met het virus.

Mijn eigenaar is er niet verbaasd over, immers dit is het resultaat van de zogeheten marktwerking in de zorg. Mijn eigenaar denkt dat nu pas bij de mensen duidelijk wordt dat dit de schuld is van het ongebreidelde kapitalistisch systeem dat nu mainstream is.

Een voorbeeld: van de drie grote banken durven RABO en ING nog woekerrentes te vragen. Dit alles om hun aandeelhouders tevreden te houden. En als dank dat wij belastingbetalers destijds met miljarden aan steun, hen uit de penarie hebben gehaald. De financiële wereld heeft geen geweten en heeft dat nooit gehad.

Mijn eigenaar vertelde mij ook dat heel duidelijk wordt dat de essentiële functies om de samenleving te laten functioneren door de minst betaalden worden vervuld.

Hij hoopt wanneer deze nachtmerrie voorbij er een herverdeling van de welvaart zal komen. Het is immoreel dat 1% van wereldbevolking ruim de helft van het aanwezige kapitaal in bezit heeft.

Het is overigens wel hartverwarmend dat het overgrote deel van de bevolking klaar staat om ons oudjes bij te staan in deze dagen van huisarrest.

Zelfs het misdaadcircuit houdt zich koest, waardoor de politie meer tijd kan besteden aan handhaving van de coronamaatregelen.

Mijn eigenaar vertelde mij ook dat hij rekening houdt met een lange quarantaine voor ons oudjes. Deze zal duren tot er een vaccin is ontwikkeld.

Als boule kan ik onze eigenaren alleen maar adviseren. Wees realistisch. Betaal straks je contributie voor de club en wanneer de quarantainemaatregelen worden opgeheven en wij het hebben overleefd bouwen wij met elkaar een groot boulesfeest.

Een boule van Roel Wentholt.

Tot misschien de volgende keer.